

## Audition tekster

### Tekst 1

Okay, jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg havde gang i, jeg vidste bare, jeg måtte væk, og handlede pr instinkt. Hold øjenkontakt. Bliv ved med at tale. Og så tager jeg mine penge tilbage fra billetsælgeren og får dem til at forsvinde – og binder ham en historie på ærmet om at jeg skal mødes med min farmor inde i byen, mens jeg beder ham om mine byttepenge, selv om jeg overhovedet ikke har byttepenge til gode - men jeg bliver ved med at snakke, og vente på mine byttepenge, og i sin forvirring giver han mig 2 dollars tilbage, så nu har jeg 4 dollars, hvilket er nok til en enkeltbillet til Manhattan, for jeg har nemlig ingen planer om at vende tilbage.

### Tekst 2

Folk ved kun det, du fortæller dem. Det hele er en dans - byt din Caddy for en Ford, brug de ekstra penge til at betale realkreditlånet, brug realkreditlånet til at omlægge banklånet, brug banklånet til at holde forretningen kørende, til du kan få Caddy'en tilbage. Der er altid et træk mere, man kan gøre. Hør her, I kender godt historien. To små mus faldt ned i en spand fløde. Den første mus opgav hurtigt og druknede. Den anden mus nægtede at give op. Han kæmpede så bravt, at han til sidst fik kærnet fløden til smør... Hvilken mus tror I jeg er.

### Tekst 3

Jeg ser ham for mig, i mine drømme. Omkring de 60, gråsprængt, høj. Old School, en virtuos. Han har forfinet sit håndværk i årevis. Men de begår altid en fejl. Det er deres overmod. Pokker stå i det, det her job handler ikke om at skyde på folk. Og det handler heller ikke om bare at stemple ind og vente på pensionen, eller en lille hyrdetime med sekretæren i afdeling 3. Det handler om én mand alene - ham Frank Taylor, også kendt som Frank Williams, også kendt som William Franklin. Han er derude, og han leger med mig. Håner mig! - Så længe jeg kan huske, har jeg altid gerne ville være politimand. Jeg tror, jeg er født sådan. Andre børn ville lege politi og røvere. Jeg ville kun lege politi.

### Tekst 4

Der aldrig nogen, der hører på mig. De er alle sammen så selvsikre og skråsikre og ... høje. Selvom jeg er den yngste sygeplejerske her på stedet, så prøver jeg bare at gøre mit arbejde godt!... Jeg var forlovet. Skulle giftes. Han var søn af medindehaveren af min fars advokatfirma, og han var ikke særlig sød ved mig, og den morgen, hvor jeg skulle giftes, så jeg mig selv stå der i brudekjolen og indså, at jeg ikke ville giftes med ham. Og så stak jeg af. Hjemmefra. Og jeg har ikke været hjemme siden.